

JØDISK SAMFUND

20. AARGANG

15. SEPTEMBER 1946

NR. 10

Monument-Afsløring

Søndag den 22. September 1946 Kl. 11 Fm. afsløres paa Mosaisk v. Kirkegaard et af Troessamfundet rejst Monument til Minde om vore i Theresienstadt afdøde Troesfæller.

Alle, som maatte ønske at overvære Højtideligheden, indbydes herved til at komme til Stede.

København, September 1946

Repræsentanterne for Det mosaiske Troessamfund

Verdenskonferencen

af

»The Council of Christians and Jews«

Af Overrabbiner Dr. M. Friediger

I det gamle Israel har Maanens Fornylelse faaet særlig Betydning. Saasnart Vagtposterne, der havde den Opgave henimod Slutningen af Maanedens at iagttage Himmelhvelvingen, meldte, at nu begyndte det at lysne, og det første tynde Strejf af Nymaanen viste sig, forkyndte Synhedrion, at Nymaanedsdagen skulde fejres. Paa alle Høje i Palæstina tændtes der Baal, der overalt oplyste Horisonten. Flammehavet lyste over hele Palæstina, Skæret trængte ind i hver Krog, og en religiøs Begejstring greb hele Folket, som sang Takkesalmer for at forherlige den nye Maaned, de nu gik i Møde.

Det var dette Billede, der foresvævede mig, da jeg som en af de Delegerede fra Danmark deltog i den første Verdenskonference: »The Council of Christians and Jews«, der i Begyndelsen af August fandt Sted i Englands ærværdigste By, Oxford.

Der hviler en egen Stemning over Oxford. Fra Byens ældste Historie har Jøder haft Tilknytning til den; og her i Cambridge oprettedes nemlig allerede i det 11. Aarhundrede de første jødiske Menigheder i England.

Man har en Fornemmelse af, at Oxford er alle Videnskabers Centrum. De mange Colleges, gamle og nye, Universitetet, det verdensberømte Bibliotek Bodleiana, med sine 3—4 Millioner Bøger, der-

iblandt Incunabler og Haandskrifter, som kun findes i et eneste Eksempel i hele Verden, de ærværdige Professorskikkelser i deres sorte Talare og firkantede Huer — alt dette skaber en egen Atmosfære — en Verden af højere, af aandelige Værdier.

Til de forskellige »Colleges« hører større eller mindre Kapeller eller Kirker, der tilsammen med de store Kirker, alle pompøse Bygninger, vidner om et intensivt religiøst Liv. En lille Synagoge fortæller om Tilstedeværelsen af en jødisk Menighed. Gudstjenesten opretholdes imidlertid hovedsagelig af de jødiske Studenter.

I denne By samledes vi, 150 Delegerede fra hele Verden, for at drøfte det brændende Spørgsmaal: Hvordan kan den kaotiske Tilstand, hvori Menneskene i Øjeblikket lever, bringes til Ophør, hvordan kan Hadet udslettes og erstattes med Menneskekærlighed?

Allerede i 1943 samledes i Amerika Tilhængere af forskellige Religioner, ledende Personligheder indenfor Politik, Videnskab og Kirke til et Møde, der medførte Stiftelsen af »The Council«. Man enedes om de Principper, der maatte danne Grundlaget for et frugtbart Samarbejde mellem Kristne og Jøder.

Den alt beherskende Lov mellem Menneskene

vert Formaal

et LYFA
VALBY

ngensgade 63

e Import
DHEN

. Palæ 24 51

nsionering

titutet af 1919 A/s
— Tilf. C. 1519

STEIN

11 13,294 og 14,412

fektion en gros

errelingeri

49 . Patæ 2723

BOGTRYKKERIEET „ATHENE“ 1/6 KBHVN